

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

**Σεβαστοί Πατέρες,  
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,  
Κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι,  
Εκπρόσωποι των πολιτικών, κοινωνικών και στρατιωτικών αρχών,  
Αξιοσέβαστοι εκπαιδευτικοί,  
Αγαπητοί συμμαθητές,  
Κυρίες και Κύριοι,**

Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για τα γεγονότα εκείνων των ημερών, κατά την διάρκεια των οποίων γράφηκαν ορισμένες απ' τις πιο ένδοξες σελίδες της νεοελληνικής ιστορίας. Κι αυτό γιατί πρόκειται για γεγονότα τόσο συγκλονιστικά, ώστε ακόμα και η πλούσια ελληνική γλώσσα αδυνατεί να αποδώσει πλήρως το μεγαλείο τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ομιλητής κινδυνεύει είτε να εκφωνήσει έναν λόγο γεμάτο υπερβολές και εντυπωσιακά – αλλά κουραστικά – σχήματα λόγου είτε έναν λόγο φτωχό και κατώτερο των περιστάσεων.

Ας αφήσουμε, όμως, τα ίδια τα γεγονότα να μιλήσουν. Την στιγμή που άλλες χώρες, είτε δεν προέβαλλαν καθόλου αντίσταση είτε υποτάσσονταν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στους Γερμανούς εισβολείς, η ταλαιπωρημένη – οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά – Ελλάδα όρθωσε το ανάστημά της απέναντι σε μία μεγάλη δύναμη της εποχής, την Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, στις 28 Οκτωβρίου 1940 ο Ιταλός πρέσβης επέδωσε ένα τελεσίγραφο στον Ιωάννη Μεταξά, με το οποίο η Ιταλία ζητούσε να επιτραπεί στον ιταλικό στρατό να εισέλθει στην Ελλάδα και να καταλάβει ορισμένα στρατηγικά σημεία. Ήταν τόσο ντροπιαστικό αυτό που ζητούσαν οι Ιταλοί, ώστε ακόμα και ο ίδιος ο πρέσβης τους παραδέχθηκε αργότερα πως εκείνη την στιγμή που έδινε το τελεσίγραφο, ένιωθε την συνείδησή του να τον πιέζει, διότι γινόταν συνένοχος μιας ατιμίας. Ο Μεταξάς απέρριψε την προσβλητική αυτή απαίτηση και κάλεσε τον ελληνικό λαό να αγωνιστεί για την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την τιμή της Ελλάδας.

Όλοι οι Έλληνες ανταποκρίθηκαν αποφασισμένοι να δώσουν μέχρι τέλους τον αγώνα για το ύψιστο αγαθό, την ελευθερία. Μετά το «Μολών λαβέ» των Σπαρτιατών, την ηρωική αυτοθυσία του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και το «Ελευθερία ή Θάνατος» της Επανάστασης του 1821, σειρά είχε το μεγάλο «ΟΧΙ» που σύσσωμος ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε στα βουνά της Πίνδου απέναντι στον Ιταλό εισβολέα. Ο ελληνικός στρατός, παρ' ότι αντιμετώπισε κάτω από αντίξοες συνθήκες έναν υπέρτερο αριθμητικά και καλύτερα εξοπλισμένο στρατό κατόρθωσε, μέσα σε διάστημα δύο περίπου εβδομάδων, να αποκρούσει τις επιθέσεις του εχθρού ενώ, στη συνέχεια, άρχισε να τον καταδιώκει μέσα στο έδαφος της Αλβανίας. Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου οι Ιταλοί είχαν απωθηθεί σε βάθος 60 χιλιομέτρων πέρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Εν συνεχεία, τον Μάρτιο του 1941, ο ιταλικός στρατός εξαπέλυσε μία νέα επίθεση, πιο οργανωμένη, την οποία μάλιστα παρακολούθησε και ο ίδιος ο Μουσολίνι. Όμως και αυτή η προσπάθεια των Ιταλών απέτυχε παταγωδώς. Οι ιταλικές δυνάμεις είχαν ηττηθεί οριστικά και ο κόσμος ολόκληρος είχε μείνει κατάπληκτος από το «ελληνικό θαύμα», καθώς για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου κάποια χώρα (και μάλιστα μικρή) κατάφερε να νικήσει τις δυνάμεις του Άξονα.

Δυστυχώς, στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 1941, η Ελλάδα δέχθηκε επίθεση και από την Γερμανία και, παρ' ότι, ο ελληνικός στρατός αντιστάθηκε γενναία για 25 ημέρες, τελικά η χώρα υπέκυψε και πέρασε στην κατοχή των Γερμανών. Ωστόσο, η τελευταία μάχη, που δόθηκε στην Κρήτη, στάθηκε μοιραία για τους Γερμανούς, διότι τους προκάλεσε σοβαρές απώλειες και κυρίως διότι τους καθυστέρησε από το να επιτεθούν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Η καθυστέρηση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους Σοβιετικούς να κερδίσουν χρόνο για να οργανώσουν την άμυνά τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον βαρύ ρωσικό χειμώνα που ακολούθησε, συνέβαλαν στο να ανατραπούν τελείως τα σχέδια των Γερμανών, οι οποίοι τελικά ηττήθηκαν. Μάλιστα, την σημαντική αυτή προσφορά των Ελλήνων στη νίκη των Συμμάχων έναντι του Άξονα, αναγνώρισε και ο ίδιος ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δήλωσε αργότερα: «λυπάμαι διότι γερνάω και δεν θα ζήσω για πολύ, για να ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό, του οποίου η αντίσταση έκρινε τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο». Παρομοίως, όμως, οι ηγέτες και των άλλων μεγάλων κρατών αναγνώρισαν την γενναιότητα των Ελλήνων και τη συμβολή τους στη νίκη. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ουίνστον Τσώρτσιλ δήλωσε: «η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δεν αποδίδει το ελάχιστο εκείνων των

πράξεων αυτοθυσίας των Ελλήνων, που ήταν καθοριστικός παράγοντας της νικηφόρου έκβασης του κοινού αγώνα των εθνών, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, για την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια». Αλλά και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Φραγκλίνος Ρούσβλετ, τόνισε: «οι Έλληνες δίδαξαν δια μέσου των αιώνων την αξιοπρέπεια. Όταν όλος ο κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο ελληνικός λαός τόλμησε να αμφισβητήσει το αήτητον του γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας το υπερήφανο πνεύμα της ελευθερίας». Τέλος, μέχρι και ο εχθρός αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τον ηρωισμό τον οποίον επέδειξαν οι Έλληνες. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Χίτλερ είπε: «χάρην της ιστορικής αλήθειας, οφείλω να διαπιστώσω ότι μόνον οι Έλληνες, εξ όλων των αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώπισαν, πολέμησαν με παράτολμο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση προς τον θάνατο».

Οι έπαινοι αυτοί από συμμάχους και εχθρούς δεν αποτελούν λόγια του αέρα αλλά περιγράφουν με ακρίβεια την ιστορική πραγματικότητα και αποτελούν φόρο τιμής σε αυτούς που έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία και οι οποίοι απέδειξαν στην πράξη αυτό που έγραψε κάποτε ο ποιητής Κωστής Παλαμάς, πως «η μεγαλοσύνη στα Έθνη δε μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα».

Τα γεγονότα εκείνου του Οκτωβρίου και των μηνών που ακολούθησαν, έμειναν γνωστά στην Ιστορία ως «έπος του '40», ένα έπος το οποίο πάντα θα μας γεμίζει με υπερηφάνεια και θα λειτουργεί ως αιώνια υπενθύμιση ότι ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε θαύματα!

Σήμερα, 28η Οκτωβρίου 2018, 78 χρόνια μετά, εμείς, οι απόγονοι των γενναίων εκείνων Ελλήνων που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Ελευθερία και με τον αγώνα και το αίμα τους κράτησαν την Ελλάδα όρθια και περήφανη, τιμούμε τη μνήμη τους και αναφωνούμε:-

**ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!**

**ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!**

**ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ!**

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

Άγια και ευλογημένα τα αιματοβαμμένα χώματά σου!

Να ζήσουμε χρόνια πολλά και ελεύθερα, για να θυμόμαστε τις ένδοξες αυτές στιγμές της Ιστορίας μας, να εμπνευστούμε μέσα από αυτές και με τη βοήθεια της Αγίας Σκέπης που εορτάζει σήμερα, της Μητέρας Παναγιάς μας, να δημιουργήσουμε καινούργιες ενδοξότερες!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

Σας ευχαριστώ!